



Abba Child Care International

Abba Child Care Nieuws-update - November 2020



Nieuws-Update

Beste vrienden, ons laatste bericht over de ramp in India, was alweer bijna 4 maanden geleden. Tijd om weer even bij te praten, want we hebben niet stil gezeten, Integendeel zelfs, er is veel gebeurd, dat we graag onder uw aandacht brengen.

Allereerst onze hartelijke dank aan alle sponsors die geholpen hebben in de corona-crisis in India. Zeker 54.000 hebben we kunnen helpen met voedseltransport en medicatie. Alleen God weet hoeveel mensen we daardoor het leven hebben gered, die anders wellicht waren omgekomen door uitputting of ondervoeding. Daarnaast zijn we dankbaar dat we van al deze mensen zo'n 24.000 tot Jezus mochten leiden. Een enorme oogst, in zo'n tijd van grote crisis. Veel van deze vluchtelingen mochten we thuisbrengen en hebben we ter plekke overgedragen aan de lokale kerkjes in en rondom hun dorpjes.

Inmiddels is de grootste crisis bezworen nu velen weer terug zijn in hun dorpen en hebben we ons reguliere werk weer opgepakt. Dat wil zeggen, de zorg voor de wezen en weduwen, onze landbouwprojecten, onderwijs voor kinderen, zorg voor de melaatsen, voedseldistributie aan de allerarmsten, etc. Met dank aan alle donaties kon dit gewoon doorgaan. Maar er zijn ook heel mooie en bijzondere ontwikkelingen.

"Breaking-News!" - een ziekenhuis

In Uthiramerur, het gebied waar wij vooral actief zijn, is geen enkele medische kliniek, zelfs geen klein ziekenhuisje. Onze twee ambulances hebben weliswaar al heel veel goed werk kunnen verzetten, maar soms kwam de hulp ook te laat, omdat de reis naar een ziekenhuis te lang duurt. De roep om een lokaal hospitaal is groot. En het was al heel lang ons verlangen dat dit er zou komen.

Een wonderlijke voorziening

Wij hebben onze wensen bij God bekend gemaakt en Hij heeft ons bovenmate verrast. Want de regering zou ons het land geven als wij de geldmiddelen zouden hebben. Kort daarna gaf een sponsor ons 1 miljoen euro. Een heel bijzondere start want nu hebben we zowel het land als de geldmiddelen om deze droom te verwezenlijken. Dit nieuws is zo kakelvers dat we nog geen foto's hebben, maar we gaan u uiteraard met regelmaat op de hoogte houden. Wordt vervolgd.....

De Oogst is enorm

Met de Healing Gospeltruck zagen we sinds 2018 al ruim 50.000 mensen een beslissing voor Jezus nemen. Maar na de corona-crisis is de oogst geëxplodeerd. De laatste maanden waren er slechts twee trucks actief. Onze derde truck mocht vanwege de lockdown niet rijden. Die twee trucks hebben in de maanden augustus en september elk 10.000 beslissingen voor Jezus mogen oogsten.



De derde truck is ook weer vrijgegeven en twee trucks zijn in aanbouw. Als ze alle vijf rijden en dezelfde oogst binnenhalen, zien we elke maand 25.000 mensen tot Jezus komen. Maar dat is nog niet alles. Want eigenlijk willen we 40 trucks om alle 81 miljoen mensen in Tamilnadu te bereiken.

De arbeiders zijn weinig

Inmiddels hebben we 100 fulltimers en bijna 200 teams die kunnen uitgaan. Maar de kosten om deze operatie ongehinderd door te laten gaan zijn ook een enorme uitdaging voor ons geloof. Het kost ons elke maand €10.000,- En daarom zoeken we partners die ons financieel willen helpen om deze oogst binnen te halen. Vijf keer per week trekt de Gospeltruck erop uit om afgelegen dorpjes te bereiken met de boodschap van Gods liefde. Een avond in een dorpje, kost ons €100,- per avond en €2.000,- per maand. Wilt u ons daarbij helpen? **Klik dan hier** als u een gospelsavond of truck wilt sponsoren. Dank u wel! Zie hieronder ons Gospeltruck filmpje.





Abba Child Care International

10.000 bijbels voor de nieuwe gelovigen

Ik zal nooit vergeten dat ik een Hindoe een Bijbel gaf en zei: "in dit boek is licht, leven en liefde, het is de grootste inspiratiebron voor ons werk hier in India!" Hij nam het aan als een kostbaar geschenk, bedankte me hartelijk en thuisgekomen zei hij tegen zijn vrouw: "Ik heb dit boek gekregen van de man van God en hij zegt: In dit boek is leven, licht en liefde! En daarom ga ik dit boek volgen! Hij opende zijn hart voor Jezus en is nu een kind van God. Hoe belangrijk dat wij deze nieuwe gelovigen een Bijbel kunnen geven. Een bijbel kost ons €5,-. Help ons om hen Gods Woord te geven. [Click hier om bijbels te sponsoren.](#)



Sponsorkinderen

We hebben veel nieuwe straatkinderen opgevangen waarvoor we een sponsor zoeken voor €12,50 per maand. U kunt dit verschil maken. [Klik hier](#) als u dit wilt doen. Dit geldt ook voor een weduwe die u [hier](#) kunt sponsoren. Dank voor uw inzet!



En nog veel meer....

De moeilijkheid met deze nieuwsverslagen is dat we gewoon te veel te vertellen hebben, want naast wat u al gelezen heeft, gebeurt er nog zoveel meer.

Zo vroegen veel sponsors hoe het met hun gesponsorde kindje gaat. Hoewel we daar niet veel over hebben bericht, kan ik in algemene zin zeggen, dat het goed gaat met de kinderen en ook met de weduwen die we zorg verlenen. De kerkjes groeien allemaal erg hard en ook de bijbelschool loopt goed. Vanuit de kerkjes zijn er inmiddels 200 teams die ingezet worden om het goede nieuws te prediken. Daarnaast hebben we inmiddels 100 fulltimers. Dit zijn voornamelijk pastors, die ook actief zijn als evangelisten om het evangelie te brengen.

We hadden een paar jaar geleden nooit kunnen denken dat ons werk zo'n vlucht zou maken. Elke dag zijn we weer verbaasd over Gods voorzieningen en Zijn zegeningen op het werk dat we mogen doen. Langs deze weg wil ik dan ook al onze sponsors hartelijk danken want zonder uw financiële ondersteuning, uw wijze adviezen en alle gebeden, hadden we dit nooit kunnen doen.

Een speciaal woord van dank ook voor al die anonieme gevers, waar we helaas geen gegevens van hebben om ze te bedanken. Langs deze weg daarom een diepgemeend: Dank, dank, hartelijk dank! Kijk nog is even naar het onderstaande promotiefilmpje en besef dan dat u met u bijdrage een onmisbaar deel vormt van dit gezegende werk. En dat heb ik nog heel veel niet verteld. Enfin, u snapt dat het onmogelijk is om alles te vertellen.



Een schitterende promo - acht jaar werk in 2.13 min. samengevat

Zoals u heeft kunnen lezen, is er weer veel tot stand gekomen. We zullen dan ook blijven werken zolang het dag is en de deuren openblijven. Spoedig hoop ik u meer te kunnen vertellen over de bouw van het ziekenhuis. Voor nu zeg ik u hartelijk dank voor uw betrokkenheid en uw gaven. Gods zegen!

Jaap Dieleman